

דף מקורות:

מקור מס' 1

ענווים הגיע זמן גאולתכם / יוסי גרין

בשעה שמלך המשיח בא
עומד על גג בית המקדש,
משמיע לישראל ואומר:
ענווים, ענווים, הגיע זמן
הגיע זמן גאולתכם!
ואם אין אתם מאמינים
ראו באורי שזורח.

(המילים מתוך ילקוט שמעוני על ישעיה פרק ס', רמז תצ"ט)

מקור מס' 2- קטעי עיתונות

ילדי העולים יורדים מהארץ: "זה בדיוק כמו בישראל, רק בלי הצרות"

על פי נתוני הלמ"ס, עשרות אלפים מהילדים והנערים שעלו מבריה"מ בעשורים האחרונים כבר לא חיים בארץ. חלקם חוזרים למדינות המוצא, והרוב עוברים לצפון אמריקה. "מצאנו את עצמנו בהסתגלות קשה, כלכלית וחברתית", מסבירים צעירים שהתראיינו ל-y.net. "גם נושא הביטחון מטריד"

למה בני 75 ומעלה במקום הראשון בהתאבדות בישראל?

הבדידות, הדיכאון והחרדה שמתלווים לעתים לגיל השלישי גובים את מחיר העלייה בתוחלת החיים, וכולנו ניאלץ לשלם אותו. דו"ח משרד הבריאות שפורסם אתמול מצביע על שיעור גבוה במיוחד של התאבדות בקרב קשישים בגיל 75 ומעלה. מה גורם לקשישים להתאבד, האם ניתן לזהות את הבעיה מראש וכיצד ניתן לטפל בה?

להיות אחות של ילדה עם צרכים מיוחדים ולהרגיש שקופה

כשד"ר ענבל בכר כץ הייתה בת ארבע נולדה לה אחות עם צרכים מיוחדים, ובימים אלה היא מפרסמת מחקר בנושא. "אני זוכרת את עצמי יושבת בבית הספר ובוהה. מחשבותיי נדדו להתמודדויות בבית, ואף מורה לא ידעה מה עובר עליי"

אנחנו חילונים, אבל

"אוטובוסים בשבת זה זיהום אוויר", "טוב שיש יום אחד שקט"... נודניקים, תנוחו: תל אביב היא עיר חילונית וחופשית, ואם אנחנו רוצים לשמור עליה כזו, אנחנו צריכים להילחם על זה

מקור מס' 3: מאמר של הרב אבינר

תשובה בדורנו / הרב אבינר

האם יש תשובה מיוחדת לכל דור ודור? האם יש הבדל בין תשובה לדור אחד לבין תשובה לדור אחר? אמנם, תשובה היא חזרה לתורה ולמצוות, והתורה היא נצח, אינה משתנה ולא תשתנה, ועל כן לכאורה, גם התשובה אינה צריכה להשתנות. מסביר הגאון מווילנא, שלכל דור יש אופי מיוחד. בכל דור שולטת מידה אחרת של ריבונות של עולם, וכל מעשי הדור, הנהגותיו ופרנסיו - מתנהלים על פי מידה זו. לכן, לכל דור יש קציים אחרים התלויים בתשובה, הנהגות אחרות ומנהיגים אחרים (אבן שלמה יא ט). לכל דור תשובה משלו, עבודה משלו ומכשולים משלו.

תפקידו של כל דור אינו נקבע על ידי עצמו, אלא על ידי ריבונות של עולם, הקובע מי תהייה נשמות הדור ומה תהייה עבודת הדור. על פי זה גם נקבעים מנהיגי הדור, שכיזוק, הגדר של מנהיג הוא - האדם הנכון במקום הנכון, והוא היודע להוציא מן הכוח אל הפועל את הקציים של כל דור התלויים בתשובה. כמובן, כל התשובות של כל הדורות מצטרפות לתשובה הגדולה הכללית של האומה, אך לכל דור יש עבודה מיוחדת, הנקבעת על פי הגוון המיוחד של ההנהגה האלוהית שבאותו הזמן. יש לפקוח עיניים ולראות שלפני יותר ממאה שנה, ריבונות של עולם החל להחזיר שכינתו לציון ולעשות ישועה לעמו. ריבונות של עולם ברא את העולם כדי שעם ישראל יהיה מרכזו. אמר לאברהם אבינו: "לך לך... ואעשך לגוי גדול... ונברכו בך כל משפחות האדמה", ולמשה רבינו: "והייתם לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש".

מפני חטאינו גלינו מארצנו, נחרבנו ונהרגנו. יחזקאל הנביא זועק שזהו חילול השם היותר נורא ואיום, הפך המגמה האלוהית. עתה תם חילול השם ומתחיל קידוש השם: "וקידשתי את שמי הגדול המחלל בגוים, וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם" (יחזקאל לו). עתה, ריבונות של עולם עסוק בבניין הארץ ושיבת ציון, הקמת המדינה וחיזוק הצבא. "המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית", כל יום מתחדשים חידושים מאת ד', בכל יום נשפך עוד טוב מהמקור האלוהי. ועתה, ד' עושה ישועה לעמו ומקים אותו לתחיה.

האם הנך רוצה להיות שותף למעשה בראשית ולמעשה ד' הגדול של ימינו? זו התשובה של דורנו. חז"ל אומרים שלפני בוא המשיח "בת קול מפוצצת בראשי ההרים ואומרת: כל מי שפעל עם אל, יבוא ויטול שכרו", ויש גרסה - "באוהלי צדיקים"; בראשי ההרים יש ישובים, ובאוהלי צדיקים יש לומדי תורה. אלו ואלו קרואים להיות פועלים עם אל, כי לכל דור עבודה משלו ומצווה משלו.